

Herstel van het leven

De bijbel staat vol met verhalen over mensen die vastgelopen zijn en weer op de been komen. Daar kunnen we in pastoraat en hulpverlening veel van leren.

Jezus is iemand die mensen helpt op te staan. Een paar voorbeelden daarvan.

1. Het begint als we lezen dat Hij onderweg mensen ziet die al jaren aan hun lot worden overgelaten. (Johannes 9:1).

2. Vervolgens zien we dat Hij aansluit bij mensen zelf en bij hun belevingswereld. Aan iemand die helemaal de weg kwijt is en woont tussen de graven vraagt Hij: 'Hoe is je naam?' (Marcus 5:9). Aan weer een ander vraagt Hij: 'Wat wilt u dat ik voor u doe?' (Marcus 10: 51).

3. Rondom Jezus zien we ook dat mensen initiatieven nemen voor anderen. Bij iemand die verlamd is zien we iets heel bijzonders. Vier mensen brengen hem naar een huis waar Jezus is (Marcus 2:4). Het is daar zo vol dat ze niet bij Jezus kunnen komen. Wachtlijsten zou je kunnen zeggen. Dan doen de dragers iets aan de blokkades. Ze gaan het dak op, maken een gat in het dak en laten hem door het dak zakken tot bij Jezus. Een gedetineerde maakte daar een tekening van voor de liturgie. Ze gaan bovenlangs. Dat moet ook vandaag regelmatig gebeuren als mensen geparkeerd blijven op wachtlijsten.

4. Bij de hulp die Jezus geeft zien we dat Hij zijn eigen kracht op iemand over brengt. Dat is ook kracht van boven die mensen sterker maakt. De theoloog van de hoop Moltmann noemt dat 'vita vivificans'. Dat betekent dat het leven van Jezus levendmakende kracht heeft. Soms kunnen wij daar ook iets mee doen door iets van onze kracht tijdelijk of misschien ook wel blijvend op iemand anders over te dragen. 'Ze geloven meer in je dan je in jezelf gelooft', zei een bewoonster van Exodus over haar begeleiders. Ze was uit de gevangenis in Exodus gekomen om begeleid te worden naar een nieuw leven zonder criminaliteit. Op weg om haar eigen kracht te ontdekken, maar ook nog wel die van anderen nodig.

[Verlamde door dak naar beneden, Tekening](#)